



SLÄKTFÖRENINGEN

SABELSKJÖLD

Till medlemmarna i Släktföreningen Sabelskjöld.

Först och främst vill vi i styrelsen önska er en god fortsättning på det nya året. Januari månad har hittills bjudit på både rejäl vinterkyla och snöslask, med övervikt för det förstnämnda. Dagarna blir dock ljusare för varje dag som går och det är ett obestridligt faktum att trots all snö och kyla går vi mot våren, även om den fortfarande känns långt borta.

Helgen den 21-22 september anordnades en resa till Stockholm.

Efter en inledande lunch på Skeviks gård i Gustavsberg bar det av till Riddarholmen. Ytterligare medlemmar mötte upp utanför Riddarhuset och sammanlagt blev vi så många som 108 personer som kom att få en utförlig redogörelse över den svenska adelns historia, alltifrån 1280 fram till våra dagar. Det största intresset rönte givetvis Carl Sabelskjölds vapensköld, en av 2 345 sköldar i riddarhussalen. Efter åtskilliga fotografier på vapenskölden styrdes åter kosan till Skeviks gård, där mötesförhandlingar och middag stod på schemat. En mycket trivsamt samvaro bidrog till att kvällen snabbt försvann.

Släktmötet avslutades på söndagen med att de kvarvarande, ca 40 av släktens medlemmar, fick en gratisvisning av Vasamuseet.

Kristdala hembygdsförening, Kristdala församling och PLF-föreningen i Oskarshamn kommer helgen den 19-20 juli att anordna ett vänortsmöte med Andover i Illinois, USA.

Lördagen är planerad till Oskarshamn och söndagen till Kristdala.

För att göra kontaktnätet så stort som möjligt tänker församlingen och ovan nämnda föreningar bjuda in Sabelskjöldsföreningen att presentera sin verksamhet vid lunchen, lördagen den 19 juli, som är planerad till lämplig lokal i Oskarshamn. Det är för övrigt flera av de anmälda amerikanerna som är Sabelskjöldsättlingar.

Söndagen börjar med gudstjänst i Kristdala kyrka och eftermiddagen förläggs till hembygdsgården.

Medlemmar i vår förening är välkomna att närvara vid de aktiviteter som kommer att anordnas. Det kommer dock inte att utgå någon personlig inbjudan utan de som är intresserade får själva anmäla sig.

Anmälan kan ske till vår vice ordförande Marianne Lindén, Åsjögle, 570 91 Kristdala, tele. 0491-720 52, alternativt till kyrkoherdefruen i Kristdala församling, Ingrid Arvidsson, tele. 0491-700 04

I mitt förra årsbrev tog jag upp en idé jag har haft i ett par år, nämligen att minst en gång per år kunna ge ut ett släktforskarblad på ett par sidor.

Idén fick jag sedan jag gick med i en släktforskarförening. Därifrån får jag två gånger per år en medlemstidning på cirka 10 sidor. Det är inget märkvärdigt som står i den, men det är en stunds trevlig läsning. Där berättas minnen om livet förr, utdrag ur gamla dagböcker, forskning om personer, familjer och gårdar samt att där ges chans till anbyten och efterlysningar om försvunna förfäder. I och med detta brev tänkte vi börja så smått.

Den ordinarie årsavgiften är oförändrad 50 kr för enskild medlem och 75 kr för makar/sambor. Skriv de första sex siffrorna i Ditt personnummer på talongen och var vänlig att alltid meddela eventuell adressändring till vår kassör Bodil Math, Skolgatan 18, 560 13 Hok.

Till sist - I vårt styrelsearbete får vi ofta telefonsamtal och brev från våra medlemmar. Många personer söker också upp oss för önskan om medlemskap i vår förening, och det riktigt känns att vi har en livskraftig släktförening, alla olyckskorpar till trots efter "namnstölden". Våra gemensamma aktiviteter och möten har dessutom ökat; sommaren 1995 var vi Norrköping, i höstas i Stockholm, nu till sommaren har vi, som ovan berättat, möjlighet att träffas i Kristdala och 1998 har vi åter ett ordinarie släktemöte. Var det kommer att äga rum har vi i styrelsen inte tagit ställning till ännu, förslag finns, och något trevligt kommer vi säkert på. Fortsätt att höra av er och kom gärna med nya idéer och förslag till aktiviteter i vår släktförening.

Med bästa hälsningar

Norrköping i januari 1997


Leif Carmhagen
sekretare