

Ordförande: Staffan Svensson,
Törnholmsv 41, 572 63 Oskarshamn
Tel: 0491-845 05, staffan.svensson@sabelskjold.se

Ord ledamöter: Birger Bring, Oskarhamn
Tel: 0491-730 21, birger.bring@sabelskjold.se
Peder Nilsson, Kristdala
Tel: 0491-711 21, peder.nilsson@sabelskjold.se
Annica Triberg, Kalmar
Tel: 0705-611 407, annica.triberg@sabelskjold.se
Thina Rydell, Kalmar
Tel: 0733-544 569, thina.rydell@sabelskjold.se

Suppleanter: Britt Stenervall, Enskede
Tel: 0707-122 353 britt.stenervall@sabelskjold.se

Suppleanter: Bertil Stensgård, Strängnäs
Tel: 0705-685 041, bertil.stensgard@sabelskjold.se
Kerstin Malm, Eskilstuna
Tel: 0733-223 228, kerstin.malm@sabelskjold.se
Gunnel Ohlson, Kalmar
Tel: 0730-671 073, gunnel.ohlson@sabelskjold.se

Revisorer: Gerd Ireman, Oskarshamn tel: 0491-165 33
Christer Andersson, Hultsfred tel: 0491-740 35

Valberedning: Rolf Svensson, Nyköping (sammankallande)
Tel: 0706-639 505, chrolf2@bredband2.com
Hans Nilsson, Trelleborg
Tel: 0410-180 18, hbgn@hotmail.se
Sture Karlsson, Bockara
Tel: 0703-153 621

Sabelskjöldarn textbearbetning och layout:
Thina Rydell och Annica Triberg

Har du förslag eller åsikter om innehållet?
Vill du skriva en rad eller två? Hör av dig!
Kom ihåg att meddela oss ev adressändring!



Sabelskjöldarn

2016 WWW.SABELSKJOLD.SE

Vår ordförande har ordet

Kära medlemmar! Här kommer 2016 års upplaga av vår medlemstidning Sabelskjöldar'n, som ett bevis på att du betalat din medlemsavgift. Dagen till ära, då jag sitter och skriver detta, har det gått exakt två år sedan jag blev vald som ordförande. Tänk vad tiden går!

Jag skulle vilja tacka er som hade möjligheten att närvara vid vår senaste träff i Växjö den 22 augusti 2015, som blev både trevlig och lyckad! Det var ett 60-tal släktingar som träffades i ett soligt Växjö för bland annat en guidad visning på Utvandrarernas Hus. Bland deltagarna återfanns både välbekanta ansikten och en del nya medlemmar. Det är även väldigt kul att fler av våra yngre släktingar har börjat intressera sig för vår historia och därmed börjat följa med på våra träffar. Den yngsta deltagaren var för övrigt bara ett par månader gammal!

Under året som gått har styrelsen arbetat med planeringen av vårt årsmöte, som kommer att äga rum den 10 september i

Söderköping, mer information om årsmötet återfinns nedan. Vi hoppas på en god uppslutning och att vi får möjligheten att träffas och umgås tillsammans. Dessutom har vi i styrelsen påbörjat planeringen inför vårt stundande 400-års jubileum 2017.

Under året som gått har släktföreningens brudkrona varit utlånad till ett bröllop. Om du eller någon släkting du känner går i giftastankar, tänk på att ni kan få låna brudkronan till just ert bröllop. Hör i så fall av er till mig.

Till sist kan jag berätta att en av våra släktingar som besökte Riddarhuset i Stockholm för att titta på vår vapensköld, som hänger där, skickade ett vykort till mig därifrån, det var uppskattat!



Tack för uppmärksamheten er ordförande Staffan Svensson

Jubileum i Stockholm 2017

Boka in redan nu! 400-årsjubileum i Stockholm 2017

Nästa år kan släktföreningen fira att det var 400 år sedan vår anfader Carl Jönsson adlades Sabelskjöld. Detta vill föreningen uppmärksamma med att träffas i Stockholm den 1-3 september för att bland annat beskåda vapenskölden på Riddarhuset. Vi börjar fredagen den 1 september med att samlas vid Riddarhuset för en guidad visning kl 14.00. Därefter åker de som vill övernatta till hotellet för gemensam middag på kvällen.

På lördag har vi vårt egentliga jubileum, med start efter lunch. Vi firar med mingel, intressant föreläsning och middag med möjlighet till övernattnig.

Detaljerade uppgifter kring program, boende med mera kommer i samband med årsmötet i höst. Men skriv redan nu in datumen i kalendern: 1-3 september 2017.



Riddarhuset i Stockholm.

Fråga släkten

Finns det några adliga feminister?

När jag pratar om släktskapet med Sabelskjöld är det ofta någon snusförnuftig person som brukar mästra med att vår släkt minsann är "utdöd". Jag påpekar då att även om namnet tapades bort på grund av att inte kvinnor förr fick föra namnet vidare (spinnsidan), utan bara männen (svärdsidan), så är ju vår släkt vid synnerligen gott liv.

Det jag undrar är en mer allmän adlig fråga, om det har förekommit någon form av krav på att adelskalendern borde revideras utifrån ett mer nutida perspektiv? Det känns som om dagens genusaspekter inte riktigt har nått till Riddarhuset? Tänk om "de sex välborna jungfrurna på Bråhult" hade fått behålla namnet Sabelskjöld, även när de gifte sig?

I så fall hade min signatur varit:

A G Sabelskjöld

Svar:

En alldeles utmärkt fråga att sända vidare till Riddarna på Riddarhuset tycker jag!

Jag har ännu inte sett en diskussion om att även spinnsidan skulle komma ifråga när det gäller att föra sitt adliga namn vidare till nästa generation. Visst kan väl det synas lite märkligt när vi själva kan bestämma vilket efternamn vårt barn ska bära. Men tydligen inte om man har ett adligt namn. Vilka privilegier finns numera för adelspersoner? Det är ju inte så att vi var och en av adliga härkomst hänger med våra porträtt i Riddarhuset.

Vänligen en forskare med adliga anor men utan det adliga efternamnet, som annars skulle blivit:

K I M Sabelskjöld

Inbjudan till årsmöte 2016 10 september i Söderköping

Välkomna till släktföreningens årsmöte! Det kommer en separat inbjudan med prisuppgifter och inbetalningskort senare, men notera redan nu datum och plats i kalendern. Som vanligt ser vi fram emot en heldag i släktens tecken där du får möjlighet att både umgås med gamla bekanta och knyta nya kontakter. Har du motioner till årsmötet, skicka gärna dessa till styrelsen så snart som möjligt.

Vill du sova över på Söderköpings Brunn bokar du själv boende på tel 0121-109 00.

Datum: lördagen den 10 september 2016
Plats: Söderköpings Brunn

Preliminärt program

Ankomstkaffe med smörgås kl 10:00-11:00
Förhandlingar kl 11:00-12:30
Lunch kl 12:30-14:00
Besök på S:t Ragnhilds gille,
Söderköpings hembygdsgård kl 14:00-15:00
Kaffe och tårter kl 15:00
Avslutning ca kl 16.30

Väl mött! Styrelsen



Taube diktade om vår släkting

”Möte i monsunen” heter en visa av Evert Taube. I visan skildras hur sjömannen och äventyraren Fritjof Andersson hamnar i Singapore efter många och dramatiska äventyr i Sydostasien.

Utan pass och pengar befinner han sig i en brydsam situation då den svenske konsulin i Singapore Fredrik Adelborg hjälper honom. Fritjof Andersson var Taubes uppdiktade person, så just denna episod har nog inte hänt i verkligheten. Fredrik Hjalmar Adelborg var däremot en verklig person. Han var född i Ludgo församling i Södermanland och svensk konsul i Singapore åren 1928 – 1934. Han var känd för att hjälpa svenska sjömän som blivit sjanghajade i Kina.



Evert Taube under sin tid som sjöman.



Kanske var det så här fullriggaren Taifun såg ut.

Vad har nu detta med familjen Sabelskjöld att göra? Fredrik Adelborg var inte sabelskjöldare, men det var däremot hans hustru. I visan beskriver Taube henne så här: ”Konsulinnan bjöd på te och jam och pratade en stund, hon var det sötaste jag dittills hade sett”. Konsulinnan i fråga hette Elisabet Gyllenstierna af Lundholm och var dotter till Carl Gyllenstierna af Lundholm och Malin Margareta Hedvig Emilia Crafoord. Den stora släkten Crafoord är via Tornerefelt och Ulfsax en del av det sabelskjöldska släktträdet.

Paret Adelborg flyttade senare tillbaka till Sverige och Fredrik arbetade under andra världskriget på utrikesdepartementet.

Fritjof Andersson, å sin sida, råkade ut för nya äventyr på resan hem. Skeppet han mönstrade på i Singapore hade last av vilda djur till en djurpark i Europa, men förläste i Indiska Oceanen. Andersson befann sig plötsligen ensam med en mängd förrymda vilddjur på ett skeppsvrak, men det är ju en helt annan historia.

Birger Bring

”Lokalförening” i Kalmar



Från Annica Tribberg, Gunnel Ohlson, Karin Larsson, Mats Elfström, Boel Krüger, Thina Rydell och Bengt Krüger.

Varannan månad pratas det extra mycket om Sabelskjöld på LänsKalmar. Då samlas de släktingar som är sugna på fika, hembakat och en stunds småprat i kaféet.

Denna spontana ”lokalförening” har funnits i ett par år nu. Sommartid byter man till utomhuskafé på Krusenstienska

trädgården, även det i Kalmar.

Så bor du i närheten eller har anledning att besöka Kalmar, hör av dig till Karin Larsson i släktforskargruppen, så lägger hon in dig i mailutskicket (karin.larsson@sabelskjold.se).

Annica Tribberg

Musikalisk släkting

Minns du när ABBA vann Eurovision Song Contest i Brighton 1974? Då var även en 20-årig Carita Holmström med för att representera Finland med låten ”Keep me warm” eller ”Älä mene pois”, som bidraget hette på finska. Men då hade Carita redan sysslat med musik i många år.

Redan som tvååring satte hon sig vid pianot och när hon var nio studerade hon på Sibeliusakademins ungdomsavdelning i Helsingfors. Som 19-åring gav hon ut sin första LP-skiva ”We are what we do”, med egen musik och text, en skiva som fick finska radions pris för ”Årets skiva”.



Carita är dotter till Björn Holmström och Inga-Lill Kajetski, vars farmor Tekla var född Sabelström och det är från den sidan släktskapet med Sabelskjöld kommer.

Efter Eurovision har Carita utvecklats på flera plan som musiker. Hon har varit en av föregångarna i Finland när det gäller improvisationspedagogik och fritt ackompanjemang och

Berätta din släkthistoria

Tidningen Sabelskjöldar´n jagar ständigt intressanta berättelser kring vår släkt.

Det kan vara en spännande anfader eller moder, en intressant händelse eller något annat du gärna vill berätta. Skicka texten till oss på mail redaktion@sabelskjold.se



Skivomslaget från 1974.

förutom hundratals sånger och visor har hon även komponerat tre musiker, av vilken den senaste, ”Kick” uppfördes på Svenska Teatern i Helsingfors 2003-2004. Dessutom finns en kammaropera, kammarmusik, körverk, två baletter och teatermusik i meritförteckningen. Carita har gett ut sju skivor med egen musik och har medverkat i många andra skivinspelningar. Den senaste skivan, ”My Diary of Songs” från 2010, finns att höra på Spotify.

Hösten 2014 uppträdde hon och hennes vänner på Teater Brunngatan Fyra i Stockholm med sitt verk ”Under - Därför lever vi”, till dikter av Wislawa Szymborska, översatta av Anders Bodegård. Samma år uruppfördes hennes och poeten Susanne Ringells sakrala svit, ”Varde ljus!” i Johanneskyrkan i Helsingfors.

Carita bor i Helsingfors i Tölö, alldeles nära Tempelkyrkan, ett besöksmål som är bekant även för många svenskar. Hennes dotter Camilla är gift och bor i Madrid och hennes andra dotter Linda är dansare och musiker, bland annat verksam i Helsingfors och övriga Norden. Deras far är Jaakko Ilves, vars farmor Katarina var Jean Sibelius dotter, så nog finns det gott om gener att bråsa på.

Är du nyfiken på hur Caritas bidrag till Eurovision 1974 lät, så finns en länk till hennes bidrag i Brighton: <https://www.youtube.com/watch?v=eEp0mBBg6NQ>

Annica Tribberg

Besök från Sydafrika

I sommar kommer vår medlem Brian Musto och hans fru Jane från Sydafrika att besöka Sverige. Den 28-29 juni kommer de att vara i Kalmartrakten och då är alla som är intresserade välkomna att träffa dem. Vi har inte bestämt program ännu men ett besök vid Svarta Saras grav samt att berätta om Forssmans utvandring till Sydafrika och ett besök i Bråhult och att se brudkronan är givna punkter. I tidigare Sabelskjöldare kan man läsa om den Forssmanska släkten. Vi kommer även att träffas över en kopp kaffe för att prata om den Forssmanska släkten. E-posta intresseanmälan till forskning@sabelskjold.se

Mellanmöte i Växjö



Ett 60-tal släktingar mötte upp i ett strålende soligt Växjö den 22 augusti 2015.



Vi fick en guidad tur bland utställningarna på Utvandrarnas bus under mellanmötet i Växjö. Hur var det för dem som utvandrade från Sverige företrädesvis till Nordamerika? Tänkvärt och högaktuellt i dessa tider.

Kronväktare i tre led

”Åh, så härligt att äntligen få bära brudkronan”, sa Eva Andersson från Bor utanför Värnamo, när föreningen samlades i Växjö i augusti 2015.

Vår kronväktare tillika ordförande Staffan Svensson förevisade brudkronan och Eva ville absolut prova den. Eva ville nämligen bära kronan när hon gifte sig 1974, men eftersom hon väntade barn, tyckte mamma Eira Fröjd i Virserum inte att det var lämpligt.

”Det var andra tider då”, konstaterade Eva, som nu har vuxna barn och är såväl farmor som mormor.

Staffan är alltså den du ska vända dig till om du eller någon släkting vill låna kronan. Att vakta kronan är ett förtroende som har gått i arv i tre generationer.

Det började med Staffans mammas morbror John Andersson och han fru Elna i Bergebo som tog på sig att se till att kronan var i tryggt förvar. Efter Johns död blev kronan kvar hos Elna. I början av 1990-talet tog Staffans mamma Ingeborg Svensson över kronan. Hon har berättat att när hon var liten i slutet på 1930-talet fanns kronan i en sockerlåda på vinden och att den kom fram när barnen lekte bröllop.

Sedan 1998 är det Staffan själv som för denna tradition vidare. Dock har han viss hjälp av det bankfack där kronan numera vistas när den inte är utlånad till bröllop eller visas upp på föreningens möten.

Annica Triberg



Eva Andersson provar brudkronan under övrinseende av kronväktaren.

Forskargruppen rapporterar

Vi gör en uppdatering av vår släkt CD/USB till årsmötet 2016. De som vill lämna material och kompletteringar till databasen gör detta senast 25 april 2016. Karin Larsson sammanställer och tar fram nytt underlag under maj till en ny Master 2016. CD/USB med nya materialet kommer att finnas till försäljning på mötet i Söderköping. Du som har köpt den tidigare kan nu köpa en ny upplaga till reducerat pris. Den nya finns också i butiken på webbsidan från 10 september och går bra att beställa där. Den nya upplagan kommer att ha släktforskarprogrammet MinSläkt som underlag för webb-versionen. Troligen kommer det även att bli en textfil samma som tidigare.

Under den här 2-årsperioden har vi bearbetat insänt material från flera medlemmar som härstammar från bland annat Ingeborg S f. ca 1642 gift med Anders Tornerefelt och deras döttrar Eleonora gift med Peter Rosentwist och Elisabet i hennes 1:a gifte med Gabriel Klint. Elisabet Sabelskjöld f. ca 1699 och hennes gren från Ytternäs, Tuna. Nutida uppdateringar av grenen för Ingeborg S f. ca 1687. Vi har börjat på en kartläggning av Anna Maria S dotter Elisabet Nilsson f. 1716 gift med Lars Persson i Döderhult.

Även insänt material med ättlingar till Märta S f. 1667 gift med Anders Bergman är med. Dessutom har vi forskat kring

Heja lite extra på Maria i Damkronorna



Det kom ett brev från en ung släkting som har synts i TV-sporten: Hej! Jag heter Maria Lind och är 22 år. Jag är dotter till Niclas Lind, som är son till Maja och Nils Lind. Pappa Niclas är upp vuxen i Kristdala och har sabelskjöldsanor både på sin farfars och farmors sida.

Jag studerar i USA vid University of Minnesota i Duluth och är inne på mitt andra år av totalt fyra. Där spelar jag ishockey i universitetslaget Duluth.

Hemma i Sverige spelar jag ishockey med Damkronorna. 2012 tog jag SM-guld med MoDo och 2014 deltog jag i OS i ryska Sochi. Det var en helt fantastisk upplevelse, som jag kommer att bära med mig in i framtiden.

Maria Lind, Duluth Minnesota

Elisabet Sabelskjöld f. ca 1663 gift med Axel Kiessel. Här har vi kunnat lägga till bland annat sonen Magnus Kiessel vars gren härstammar från Värmland. Katarina S f. ca 1674 gift med Sven Visenius, dottern Anna Katarina Visenia och hennes barn. Den grenen dör förmodligen ut efter barnen.

Forstsättningsvis kommer vi att arbeta med en stor fil som vi fått oss tillsänt med Magdalena Stråle av Ekna och hennes ättlingar. Magdalena är dotter till Elisabet S d 1659 gift med Magnus Ståle av Ekna. Troligen kommer dock inte det materialet med i version 2016.

Karin Larsson

Sabelskjöld på Facebook

Vi finns numera på Facebook. Du ansöker genom att e-posta namn och medlemsnummer till fb-grupp@sabelskjold.se och blir därefter godkänd av admin. Du får en länk som ger dig tillträde.

Vi ser det som en möjlighet att kunna hålla kontakt mellan släktingar/medlemmar, kanske ställa släktfrågor eller annat som rör oss Sabelskjöldare. Det är en sluten grupp, vilket innebär att man inte kan söka sig fram till gruppen. Däremot kommer den att bli sökbar i takt med att vi blir flera medlemmar.

Karin Larsson

Olympisk mästare också Sabelskjöldare

Skidskytte har sitt ursprung i Norge och har utövats i olika former ända sedan 1700-talet. Grenen kräver både styrka, snabbhet och precision. Efter att ha varit uppvisningsgren i OS under 20- och 30-talen så blev grenen ordinarie i det olympiska programmet 1960.

På den manliga sidan är Björn Ferry den mest framgångsrike svensken. Han har deltagit i fyra olympiska spel och sju världsmästerskap, varvid han har erövrat totalt fyra medaljer, varav ett OS-guld och ett VM-guld. Han har dessutom tävlat i världscupen under 13 säsonger och där haft sju förstaplaceringar.

Björn har sina rötter i Kristdala, Kalmar län och forskar man i hans släkt kan man spåra kopplingar till två av de sex flickorna på gården Bråhult, Elisabet och Ingeborg. De var födda i slutet av 1600-talet och var döttrar till Carl Sabelskjöld junior.

Björn är född i Stensele i södra Lappland, medan hans farfars far Adolf Julius Gustavsson föddes i byn Mellingerum i Kristdala socken. Adolf Julius blev militärmusiker i Norrköping och efter ytterligare ett par generationer hamnade familjen Ferry i Lappland.

Björn har numera avslutat sin idrottskarriär men håller fortfarande kontakt med sporten bland annat som expertkommentator i TV.

Birger Bring



En dag att minnas



När Lina och Mats gifte sig i september 2015 valde de att förgylla bröllopet med släktens vackra krona.

Först nu har jag funnit tiden till att sitta ner i sann lugn och ro och smälta minnen från mitt och Mats Björkes bröllop som ägde rum i Vika Kyrka i Falu kommun, lördagen den 5 september 2015.

I skrivande stund sitter jag mitt i jungeln vid en strand i Costa Rica. Fåglarna kvittrar, vågorna brusar och det är nästan så att man hör regnskogen gro. Så mycket liv. Just Livet har varit mitt och Mats stora samtalsämne under veckorna här. Livet i det stora. Livet i det lilla. Vårt gemensamma liv som rullat in på sitt sjätte år. Vårt gemensamma liv som man och hustru. Mitt i nuet pratar vi framtid och vi ser tillbaka på det förflutna. Hur kan vi bryta gamla dåliga vanor och hur kan vi nyttja vår historia? Vårt bröllop förde allt detta samman i en perfekt symbios:

Med släkt och vänner från flera generationer samlades vi i Vika Kyrka, ursprungligen från 1100-talet, men på nytt invigd 1469 efter en stor brand som förstörde stora delar av kyrkan. Väggarna som omslöt oss är täckta av kalkstensmålningar från 1500-talet.

Jag fick den stora äran att bära brudkronan från ätten Sabelskjöld, släkten på Mats sida av familjen. Silversmeden Hans Persson Bergmans krona från 1600-talet gav en behaglig tyngd av lättnad som höll mig rakryggad, stark och stolt genom hela vigseln. Den känslan av kraft kommer jag att bära med mig resten av mitt liv.

Jag valde att blanda upp denna vackra historia men stora doser av nutid. Kjöl och brudtärnor i växtfärgat siden av unga designern Alice Fine Decay, toppen hade jag knutit för hand i makramé och capen, som köptes på second hand, var handgjord i Indien. Mats bar en vinröd kostym.

Vi tror på att våga bryta traditioner. Det behöver inte betyda att vi tänker sluta värna om dem. Snarare tvärtom. Vi stärker våra traditioner markant när vi integrerar dem i vår nutid. Och det är så vi vill vandra in i framtiden tillsammans. Jag, Mats, Sabelskjöld och hela resten av världen. Stort tack för lånet av brudkronan. Jag bär den med mig i minnet.

Lina Westin