

Sabelskjöldarn

www.sabelskjold.se

2021

Vår ordförande har ordet

2020 året som inte blev som man räknat med. När jag sitter och skriver denna inledning till släktföreningens tidning så är det knappt en månad kvar till jul och det är mycket vi alla har att förhålla oss till med tanke på allt som sker just nu i världen. Men jag hoppas att ni alla mår väl och är rädda om varandra.

I år hade vi planerat in ett släktemöte i Uppsala där vi skulle få möjligheten att titta på adelsbrevet som finns på universitetsbiblioteket. Men som ni alla vet var inte det möjligt, så istället valde vi då att ha ett digitalt möte för att på så vis ändå kunna se varandra. I samband med detta möte, som hölls digitalt den 7/11 2020, valdes en ny styrelse. Välkomna säger jag till er som valdes in!

Jag kan tänka mig att mycket av det ni tänkt er kanske inte blivit av. För egen del har året bland annat inneburit en inställd resa till Europa liksom planerna på en semester i Kalifornien

nu under hösten, för att bland annat hälsa på släktingar. Resan till Europa blev utbytt till en vecka på gården och den senare resan byttes ut mot ett långt digitalt samtal med släktingar. Så även om det inte blev som vi tänkt så blev det ändå något. Och jag tacksam över alla digitala möjligheter som gör att vi kan se varandra.

Under det kommande året fortsätter styrelsens arbete och vår förhoppning är att vi ska kunna planera in ett mellanmöte. Sen huruvida det mötet kommer ske fysiskt eller digitalt är det ingen som vet ännu, så tiden får utvisa. Sen hoppas jag att den nya utgåvan av släktboken med bilaga ska kunna publiceras under 2021.



*Ha det nu så bra alla,
hälsningar Staffan Svensson, ordförande.*

DNA-dag i Norrköping

Styrelsen planerar för en DNA-dag i augusti 2021 om allt går som vi hoppas, och vi kan träffas igen utan restriktioner. En detaljerad inbjudan med anmälan, exakt datum, plats och pris kommer att skickas ut separat före sommaren till de som har anmält intresse. Då det är ett speciellt tema kommer vi inte att skicka ut en allmän inbjudan.

DNA är ett specialintresse inom släktforskningen men också något som växer för varje år då fler och fler skickar in testkit. Vi kommer att bjuda in Peter Sjölund, expert på området och anpassa datum efter när han har möjlighet att delta. Peter Sjölund har skrivit flera böcker i ämnet och var bland annat med och löste dubbelmordet i Linköping. Det finns en blog om du vill läsa mer <https://petersjolund.se/blog/>

Det finns flera böcker i ämnet till exempel: "Från DNA-test till släktträd", "Släktforska med DNA", från Rötter-bokhandeln och "Svenskarna och deras fäder - de senaste 11000 åren", som finns på Adlibris.

Om du är intresserad av att delta på DNA-dagen så anmäler du detta genom att skicka e-post eller vykort med medlemsnr, namn, adress, ev e-post och telefonnr till thina.rydell@sabelskjold.se eller till Thina Rydell, Karlstorp 107, 395 90 Kalmar.

Thina Rydell



Peter Sjölund, bilden lånad från petersjolund.se

Doppåse som traditionen påbjöd

Kalmar Läns Museum har omfattande samlingar av föremål med anknytning till Kalmar län. Varje månad ställer man ut ett objekt som man bedömer vara intressant. I Mars 2004 var månadens föremål en doppåse som enligt uppgift från givaren ska ha använts i släkten Sabelskjöld.

Doppåsen beskrivs av antikvarie Lena Hessel så här:

“Bland allmogen användes under 1700-talet och fram till sent 1800-tal en doppåse vid barndop. Det lindade barnet kläddes i den vackert dekorerade tygpåsen.

Påsarna kunde vara av bomull, siden eller ylletyg. Som dekoration och symbolvärde användes vanligen sidenband, pappersblommor, tyglappar, pärlor och spets. Något blankt material skulle alltid finnas med på påsen för att skydda det nyfödda barnet mot onda andar eller mot att bli bortbytt.

Doppåsen är sydd av rosa bomullstyg och den är rikt dekorerad med både silverspetsar och tygblommor. Till påsen hör en dopmössa av rött sidetyg med påsydda band av siden och spetsar samt en krage av tyll. Doppåsen är från 1800-talets mitt och ett bra exempel på vad den folkliga traditionen påbjöd.

Enligt muntlig tradition ska den ursprungligen ha tillhört släkten Sabelskjöld. Gåva till museet 2003.”

Givare är Anders Grybäck. Uppgiften om släkten Sabelskjöld har stöd i vår databas. Det visar sig att Anders mor, mormor och mormors mor alla tillhörde släkten. Man kan nog anta att föremål som detta främst har bevarats inom släkten av kvinnorna. Anmoder i detta fall är Ingeborg Sabelskjöld – en av flickorna på Bråhult.

Text: Birger Bring Foto: Kalmar läns museums samlingar



Möjlighet att söka ett stipendium för forskning i släkten

Vid årsmötet behandlades en motion angående möjligheten att söka stipendie för forskning i släkten. Den fullständiga texten finns till höger. Släkstmötet biföll motionen som tidigare behandlats vid ett styrelsemöte.

Enligt styrelsebeslut så kommer de \$ 1000 som donerades av Chuck Johnson att vara en del av de avsatta medel som ska finnas för utdelande av stipendiet. Chuck Johnson gav pengarna till styrelsen vid släkstmötet i Söderköping 2016 med önskan om en hus för släkten. Tyvärr är det inte möjligt för föreningen att äga fastighet och därför finns ingen möjlighet att uppfylla önskemålet. Att däremot låta donationen ingå i syftet att kunna släkttforska på annan ort anser styrelsen vara ett steg i den riktning Chuck ville vi skulle gå. Att arbeta för forskning i släkten var någon Chuck själv höll på med in i det sista. Det här blir också ett sätt att bevara hans minne då han så hastigt gick bort under en av sina forskningsresor hösten 2019.

Släkttforskar du och har ideer om vad du vill göra så är du välkommen in med din ansökan till styrelsen. Kraven är beskrivna i texten, ett års medlemsskap och att det är säkerställt att släktskap med Sabelskjöld finns. Det finns fortarande många delar av släkten som är outforskad.

Du skickar din avsiktsförklaring i ett mail till styrelsen@ sabelskjold.se eller brev till ordförande, uppgifter finns på sista sidan. Styrelser ser fram emot att läsa din ansökan.

Thina Rydell

Föreningens syfte är att verka för sammanhållning inom släkten, att tillvarata gemensamma intressen, att föra en korrekt medlemsförteckning samt att utföra forskning i släktens historia. Föreningen anordnar släkstmöten och ger ut den årliga medlemstidningen Sabelskjöldaren.

Vi önskar att den som forskar i släktens historia ska ha möjlighet att söka ett stipendium. Villkoren är att man ska ha varit medlem minst ett år och att man ska ha lämnat in den egna forskningen så att släktskap med ätten Sabelskjöld är säkerställt. Avsikten med detta är att stimulera intresset för att utföra och återföra någon forskning till föreningen som visar på hittills okända ättlingar eller släktskap.

Stipendiet kan sökas av medlem och ska vara ett bidrag till kost och logi om forskning måste genomföras på annan ort. Stipendiet kan maximalt uppgå till 5000 kr och kan sökas och erhållas två gånger.

Stipendiet söks genom att sökande skickar en avsiktsförklaring till styrelsen som beviljar stipendiet senast 1 december under det år ansökan har inkommit. Avsiktsförklaringen ska innehålla uppgifter om vilken del av släkten forskningen avser samt på vilken ort sökande avser att resa till. Innan sökande kan beviljas en andra gång ska den gjorda forskningen redovisas för styrelsen och forskargrupp.

*Kalmar den 1 april 2020
Karin Larsson och Thina Rydell*

Jul hos familjen Sabelström på 1870-talet

Släkten Sabelström är en gren på vårt släktträd härstammande från Anna Maria Sabelskjöld – en av de sex jungfrurna på Bråhult. Adelsnamnet kunde inte föras vidare av döttrar men åtminstone två av Anna Marias söner tog namnet Sabelström. Släkten Sabelström fick så småningom åtskilliga medlemmar, en av dem, Erik Constans Sabelström, hamnade på Herrstorps gård strax utanför Mönsterås. Familjen på Herrstorp var stor, 12 barn plus ett flertal anställda. Här får vi följa en förkortad del av deras julfirande i slutet av 1870-talet. Författare är troligen dottern Hilda Gabriella 1868 – 1944 som i vuxen ålder nedtecknat sina minnen.

Birger Bring



Systrarna Hilda och Kjerstin Sabelström

Utdrag ur tidningen Släkthistoriskt Forum 5, 2019

--- Efter två mils resa (från Kalmar, reds anm.) kommo vi till Söregårde, mammas barndomshem. --- Efter en timmas rast åkte vi vidare förbi Ryssby kyrka. Ryssbylunds herregård, där mamma en gång i tiden sett drottning Desideria och blivit så besviken. Så kom Svartingstorps gård med ständigt nerfällda blå rullgardiner, Ålems kyrka och prästgård och Strömserum, det ofantligt stora träslottet där man i allén ibland kunde möta den gamla baron Rappe, som ansågs för en stor despot. --- Så körde vi förbi Kronobäck, föräldrarnas första gemensamma hem, med sin klosterruin. Nu var det bara en halv mil kvar, vi hade blivit tysta och dåsiga och huttrade av kylan. Men så kommo vi in i Mönsterås köping, där vi kände alla hus, fröknarna Nyströms gård, där faster Betty bodde med sin dotter Armida. Så kom Palmgrens hus, där bodde Ida, Anders Elof Johansson. apotekarns, Preutz, Fornanders, Roséns, alla vackra hus med väl vårdade trädgårdar. Äntligen kommo vi till den stora eken vid Herrstorpsvägskälet och nu voro vi i allén. ---

Vilken salighet att vara hemma hos far och mor och småsyskon som vi ej sett på länge. Vad det bakades, koktes och stektes! Redan klockan fyra steg mamma upp och det var underbart hur hon alltid med glatt mod fullgjorde sitt oerhörda arbete. Pappa, som egentligen aldrig befattade sig med något inomhus, kokade i alla fall karameller till julbordet. --- Sist av allt bakades smörbakelser och tårtan till julbordet.

Så kom äntligen dan före dopparedan. Den blankskurade kopparn radades upp på kökshyllorna, likaså tenntallrikar och fat som hade sina egna vägghyllor i köket. Kulört papper virades runt den tjocka järnstång, som uppbar vinkeln av spiskupan. Bröderna gingo till skogen för att hugga julgranen. --- Den kläddes av de äldre syskonen, de fem småsyskonen fingo ej vara med. En svensk flagga sattes i toppen. Röda äpplen hängdes intill stammen, fikon uppträdde på en röd tråd sveptes kring granen från toppen och nedåt. Ljus i hållare eller vaxljus sattes på grenarna, karameller i granna papper hängdes upp, även så kallade kassar av silkespapper med fyllning av karameller. ---

Redan kl. fyra på julaftonsmorgonen började det röra på sig i köket. Det hände att man steg upp och gläntade på dörren till köket, då fick man se mamma duka tjänstefolkets julbord, ett för drängarna och ett för pigorna. fem julhögar på varje. De bestod av fem brödkakor av olika slag, en smördegskrans och på dem ett stort rött äpple. Så var det då sant att julaftonen var kommen. ---

Och så kom vi in i salen är brasan flammade och ett bord stod dukat. Det skulle vara té på julaftonen, en dryck som annars sällan förekom hemma. Man kände sig riktigt högtidlig, då man stegade fram till bordet, som var dukat som för främmande. Så småningom drog man sig upp i salen där julgranen tändes och dit gårdsfolket bjöds stiga upp. Ett glas punsch bjöds omkring till de vuxna, föräldrarna skålade med dem och önskade god jul och efter några danser kring granen avtågade folket till köket.

Nu kom det mest spännande momentet, julklappsutdelningen. Julklapparna kastades in genom än den ena än den andra dörren, alla rusade fram för att se vad det gällde. Så blev det ett febrilt avslitande av papperet och rop av överraskning eller missträkning. ---

Mamma reste alltid i julottan. Hon ville ej försumma höra ”Var hälsad sköna morgonstund” vilket för henne var ett koncentrat av julens högtidsstämning. --- Ottesången började klockan fem eller sex och högmässa följde omedelbart. Det var alltså 3 timmar man satt i den på den tiden iskalla kyrkan. Vid hemkomsten blev det rykande kaffe och julmat. --- Det var många kalas under jullovet och vi flickor hade fullt schä med att tänka ut små variationer i våra mycket anspråkslösa toaletter. Mamma och de äldre fruarna hade sina stående sidenklänningar, som återkommo varje jul. ---

Fortast möjligt efter ankomsten börjades dansen. Musik utfördes av en del fruar, som hade var sin vals eller polka på repertoaren. Tant S Ulfsparré hade sin vals, Ida Fornander sin, mamma en vals och en polka. Tant Ida Callerström en klatschvals som spelades med bravur. Men ingen kunde spela francaise. Då måste man försöka locka Kamrer Preutz från spelbordet. ---

Men så kom det bistra upprottet. Man smädade den gamla stan med att kalla den ”hålan”, skolan var ett fängelse, trångt var det i bostaden, allting syntes tråkigt och enformigt. Framåt våren och hade man en veckas påskledighet att se fram emot.

Årsmötet som först ställdes in och till sist blev digitalt



Thina Rydell, Karin Larsson och Annica Triborg. Foto: Anders Larsson

Troligen är det första gången i föreningens historia som ett släktemöte har blivit flyttat mer än en gång. Men pandemi-året 2020 var det få saker som blev som det var tänkt. Vi insåg ganska tidigt att vi inte skulle kunna samlas i Uppsala som det var tänkt och vår reservplan med möte i Norrköping blev inte heller av då antalet smittade i Covid-19 ökade igen i slutet av oktober, bara några veckor före mötet som var satt till 7 november. Den enda lösning som återstod var ett digitalt möte och 20-talet medlemmar anmälde sig.

Då vi var tre styrelsemedlemmar i Kalmar valde vi att sitta tillsammans och bildade därigenom ett presidie med ordförande och sekreterare för mötet samt en moderator som höll koll på deltagarna och röstningarna. Vi hade förberett för alla eventualiteter, till exempel att vi skulle tappa kontakten med valberedningen eller att revisorerna inte skulle kunna delta. Det var naturligtvis lite små problem med de flesta gick att rätta till och mötet genomfördes utan problem. Tre styrelsemedlemmar avtackades Karin Larsson, Annica Triborg och Johnny Sigvards-son, med stort tack för ert arbete. Den nya styrelsen var klar efter någon timma och kontaktuppgifter finns på sista sidan, samt med en kort presentation här.

Thina Rydell

Så här såg mötet ut från vår sida, alla hade inte kameran igång. Övre raden från höger Birgitta Mantefors, Maja Svärd, Staffan Svensson. Mellanraden Johnny Sigvards-son, Bert Myde och Anita Titus. Längst ner Ery Hult, Karin Larsson och Stig Berglund, några ytterligare medlemmar loggade in så småningom. Foto: Karin Larsson



Nya styrelsen

En ny styrelsen valdes vid det digitala mötet och med tre nya medlemmar.

Ordförande Staffan Svensson:

“Staffan Svensson: Jag är 63 år och bor på Mysingsö utanför Oskarshamn tillsammans med min fru Maud. Jag arbetar som fastighetstekniker på ett fastighetsbolag. På fritiden ägnar jag mig åt min gård i Kristdala. Jag har varit med i släktföreningens styrelse sedan 1998, nu som ordförande, och har även hand om brudkronan..”

Vice ordförande Thina Rydell:

“Jag har tre vuxna barn och fem barnbarn, (nr sex kommer till våren hoppas jag). Jag bor i mitt föräldrahem utanför Kalmar. Jag jobbar som DPO, dataskyddsombud i Nybro och som konsult i ytterligare tre kommuner. Har varit med i styrelsen sedan 2010 och har bland annat hand om webbsidan, tidningen och nyhetsbrevet.”

Kassör Gunnar Malmberg:

“Jag bor i Tranås och är gift med Marie-Anne. Vi har tre döttrar och nio barnbarn. Jag är född i Oskarshamn men uppvuxen i Kristdala. Under mitt yrkesliv har jag bland annat arbetat som lärare i Västervik, varit utvecklingschef på Volvo Buss i Göteborg, varit industrichef inom Samhall och har även varit egen företagare och styrelseordförande i flera bolag under ca 15 år före pensioneringen.

Intresset för historia och släktforskning har funnits sedan länge. Det väcktes redan i ungdomen när en kusin till min mor brukade berätta om sin släkt på släktkalasen. Jag började leta anor men ville inte bara rita släkttregister och sökte därför mer information om hur folk i vår släkt verkligen hade levt.

När de moderna hjälpmedlen Disgen och Arkiv Digital lanserades blev ju allt mycket lättare både att söka och redovisa. Via utvandrareregistren hittade jag även vår släkt i Amerika vilket gav mycket information. Det ledde även till vår resa till Minnesota.“

Britt Stenervall:

“Bor i Stockholm och är 67 år. Pensionär och timanställd. Min mormor och morfar hemmahörande i Berga, Kalvenäs Högsby församling. De fick 9 döttrar och 1 son varav 4 döttrar sökte lyckan i Stockholm. Jag bor nära världsarvet Skogskyrkogården där Greta Garbo är gravsatt, hon är min pyssling. Jag har hand om föreningens butik“

**Birgitta Mantefors:**

Jag har bott i Norrköping större delen av mitt liv, förutom under några år när jag studerade vid Karlstad universitet. Jag arbetar som lärare och har svenska som huvudämne. Jag har haft förmånen att undervisa nyanlända sedan flyktingkrisen 2016 och tycker att detta har berikat mitt liv både som människa och lärare. Jag har två barn som båda har flyttat hemifrån. Då en av dem studerar i



Östra Grevie, blir det många resor till vackra Skåne. Där jag passar på att hälsa på släkten, som alltid har betytt mycket för mig. Jag har haft förmånen att ha en nära relation till mina kusiner och närmaste släkten under min uppväxt. Det blev på den vägen jag fick intresse för Släkten Sabelskjöld. Så roligt att få bekanta sig och lära känna flera släktingar. Jag är administratör i vår grupp på Facebook, där alla medlemmar i föreningen är välkomna.

Forskargruppen - Rolf Bowin:

“Jag är född och uppvuxen i Stockholm och är gift med Helena. Vi har tillsammans två söner. Jag är utbildad civilekonom och har under de senaste 30 åren i huvudsak arbetat som organisationskonsult, mestadels inom hälso- och sjukvårdssektorn. Jag har alltid varit intresserad av historia och har genom släktforskningen fått möjlighet att förstå miljöer och levnadsvillkor på ett djupare och mer individuellt plan. Kom med i föreningen 2020.“

**Per Håkansson:**

“Jag är 57 år och bor med Timmernabben tillsammans med min fru och två Sibiriska katter. Har släktforskat i några år och vetat att Sabelskjöld fanns i anorna men inte hur. Fanns

en äldre släkting som släktforskat och var med i föreningen men som gick bort för många år sedan. Tyvärr har jag inte lyckats få tag på hennes material. Lyckades under förra året forska fram hur jag var släkt med Sabelskjöld och gick då med i föreningen. Har sedan dess forskat en del på anorna till Ingeborg Rosenstråle och hittat många spännande personer. Genom släktforskningen har jag även fått kontakt med släktingar i USA vilket ledde till att de besökte oss för ett par år sedan. Finns lite tankar om att besöka dem nångång i framtiden.



Jobbar till vardags som produktionschef på ett företag i Kalmar som tillverkar sopbilar. På fritiden ägnar jag mig åt löpträning och vandring. Brukar även bli en veckas utförsäkring på skidor per år. La om min livstil för ett antal år sedan och då kom löpningen in i mitt liv vilket jag inte ångrat en sekund. Har blivit en hel del halvmaror och Lidingölopp sedan dess. Tycker också det är kul att resa och upptäcka nya platser. Är med i Odd Fellow i Kalmar där jag kommer att bli Övermästare i början av 2021.

Tycker det ska bli kul att engagera mig mer i föreningens arbete och är nyvald som ansvarig för medlemsfrågor..“

Tomas Sannerud:

”Jag bor med hustrun i Norrköping, men är född i Kristdala och är barnbarn till kyrkoherden Erik Meurling. Jag har en äldre bror och en tvillingbror som heter Torbjörn. Jag kom in på den teologiska banan på 1960-talet och prästvigdes 1972. Kom till Norrköping, där jag bland annat har varit engagerad i invandrarfrågor. När jag blev pappa 1981 berättade min mamma om släkten Sabelskjöld. Jag blev intresserad, gick med i föreningen och har 972 i medlemsnummer.”

Sekreterare Maja Svärd:

“Min släktforskning startade 2006 med att mormor kom med ett överraskande uttalande – kunde det vara på det viset? En del kunde dementeras, annat nyanseras och så tillkom den helt nya och oväntade kopplingen till Sabelskjöld.

Jag är född 1964 och bor sen många år i Järfälla utanför Stockholm. Här har mina barn vuxit upp och gått i skola. Tidigare har jag arbetat inom barnomsorg och skola, numera har jag uppdrag inom området anhörigstöd samt har intressepolitiska engagemang främst inom vård och omsorg. Släktforskningen kanske kommer bjuda på fler överraskningar, jag har planer på att komplettera med DNA så snart tiden räcker till..“



Udda ting finns att köpa via digitala auktioner

För några år sedan när Peder Nilsson fortfarande var medlem i styrelsen hade han vid ett tillfälle med sig en grönskimrande flaska. Eftersom kameran ändå var med blev det ett par bilder, och när jag nyligen letade efter en bild dök den upp.

Peder berättar

- Jag köpte den på en auktionsbyrå i USA för cirka 15 år sedan. Den har tillhört Fallebogöken, han var född i Fallebo, Kristdala socken. Han gjorde sig känd under namnet C. W. Roback i USA. På flaskan står det DR C.W ROBACK SKANDINAVIEN BLOOD PURIFIER CINCINNATI. Skandinavisk blodrengörare, han lurade folk hela tiden.

- En kul sak att ha, tycker Peder som fick betala 1300 kr med frakt och allt för flaskan, men ändå var nöjd med köpet.

Vi har haft information om Fallebogöken tidigare. Saxat från Sabelsköldar'n 2010.

"Karl Johan Nilsson/Fallenius/Roback (göken hade många namn) var alltså inte själv Sabelsköldare, men hans son Karl Vilhelm gifte in sig i Sabelskjöldsläkten. Han gifte sig, trots faderns vilda protester, med symamsell Wilhelmina Josefina Kjörling, barnbarn till kantor Kjörling i Kristdala.

Fallebogöken började som bonde på föräldragården i Fallebo, Kristdala, men blev snart handlare i Döderhultsvik. På grund av vidlyftiga lånetransaktioner med förfalskade borgenärer var Fallebogöken, som var Kristdalabornas öknamn på handelsman Nilsson, tvungen att avvika till Amerika. Där bedrev han snart kvacksalveri i stor skala. Doktor Roback, som han nu kallade sig, sålde bland annat flytande elektricitet, menade att han kunde uppväcka döda, han sålde kärlekspulver och mycket mera.

Den som vill veta mer om denne skojare kan läsa författarinnan Barbro Lindgrens bok "Fallebogöken - den sjunde sonen av en sjunde son" om Fallebogökens hyss, en synnerligen underhållande läsning. Barbro Lindgren är själv ättling till doktorn och är dessutom Sabelskjöldare.

Birger Bring"



Text och bild : Thina Rydell

Hallå flickor

I Stockholmstidningen 1909-12-28 fanns följande lite kryptiska annons.



Namnet Sabelskjöld försvann ju redan på 1700-talet. Det fanns visserligen en sockerbagare i Vaxholm som hette Per Fredrik Sabelskjöld. Han hade tagit namnet i slutet av 1800-talet, men mig veterligen tillhörde han inte släkten. Per Fredrik hade inga egna barn men en fosterson som också tog namnet. Denne dog dock 1897 så därefter bör det inte ha funnits någon med namnet Sabelskjöld förrän namnet på senare tid, mot föreningens vilja, åter togs upp.

Jag börjar alltmer luta åt att namnen i annonsen var uppdiaktade för att öka herrarnas utsikter på äktenskapsmarknaden.

Det fanns visserligen släkter Löfvenhjälm och Bergenstråle under denna tid men de stavade namnen aningen annorlunda.

Birger Bring

Nytryck av ”Om ätten Sabelsköld och livdragonen Carl Sabelskölds ättlingar”

Boken har tryckts två gånger tidigare, första gången 1982 och ett nytryck 2004. Försäljningen är nu stoppad och ett 10-tal böcker från den senaste tryckningen har sparats.

Arbetet med ett nytryck har pågått ett tag då det är många olika moment som ska göras. Tyvärr har arbetet inte kunnat genomföras på det sätt som vi planerat men nu är vi på gång igen och beräknar att boken ska vara färdigtryckt och gå att köpa i shopen till sommaren. Vi har inget pris klart ännu men troligen kommer det att ligga runt 300 kr som tidigare.

I släktforskning dyker nya uppgifter upp som reviderar de gamla eller bara kompletterar de man redan har. Som i alla böcker smyger sig felaktigheter in, så även i vår släktbok. Datum är rättade där vi har upptäckt att uppgiften inte stämde med kyrkbokens original. Uppgifter har hämtats från kyrkans födelse-dopbok, vigselbok och död-begravningsbok.

En del personer är tillagda efter att senare forskning har gjorts. Andra har fått sin födelseort och ursprungsfamilj ändrad.

Tyvärr visade det sig att även Elgenstiernas supplement innehöll fel för ätten Sabelsköld. Även dessa med rättelse tar vi upp i nya utgåvan av släktboken. Jag vill även uppmärksamma er på felaktigheter som valsar runt på olika sidor på internet.

Var noga med de uppgifter ni tar upp i era släktträd, man vill ju inte ha med felaktigheter bara för att fylla igen de luckor som finns.

Forskargruppen har tittat på Jöns Sabelskjölds första hustrus identitet. I släktboken uppges hon heta Märta Stråle av Ekna. Vi har efter undersökning och konsulterande av andra släktforskare beslutat oss för att den uppgiften är fel. Även Sven Bankeström och Torsten Wideberg, som båda släktforskade ställde sig tveksamma till Märtas identitet när släktboken skrevs. Att Olof Stråles och Märta Stolpes dotter är Jöns första hustru är vi överens om. Vi menar att hon hette Christina. Någon Märta nämns inte vid moderns Märta Stolpes arvskitte.

I dödsnotisen för Jöns dotter Märta Sabelskjöld, gift med Anders Bertilsson Bergman uppges föräldrarna med namn. Vi anser att det är en felskrivning i jordeböckerna där man kan uppfatta att hustruns namn var Märta. Man kan inte med säkerhet säga vilket som är rätt men vi anser att Christina Stråle av Ekna är Jöns första hustru och mor till barnen.

*Forskargruppen
genom Karin Larsson*

Visa dina anor med våra smycken

Våra uppskattade ringar och berlocker med släktvapnet går fortfarande att beställa direkt från guldsmeden Valdi Smycken i Kalmar. Såväl ringar som berlock går att få i olika material: silver, vitt guld eller rött guld. Ringarna finns nu även i ädelmetallen palladium, som tillhör gruppen platinametaller. Palladium är silvervit men påminner i hårdhet om vitt guld, fast till ett betydligt bättre pris.

Vill du beställa en ring, gå först till en lokal guldsmed och prova ut rätt storlek. Tänk på att det handlar om en klackring, så be att få prova sådana.

Är du intresserad, hör av dig direkt till Valdi Smycken: maila till info@valdismycken.se eller ring 0480-42 25 25.

Annica Triborg



Halssmykke



Klackring modell 1

Klackring modell 2

VALDI
SMYCKEN

Kaggensg 7
393 32 Kalmar
telnr 0480-422 525
info@valdismycken.se
www.valdismycken.se

Avsändare:
Släktföreningen Sabelskjöld
Karlstorp 107
395 90 KALMAR

B PP Sverige, Port Payé



Ordförande: Staffan Svensson,
Törnholmsv 41, 572 63 Oskarshamn
Tel: 0491-845 05, staffan.svensson@sabelskjold.se

Ord ledamöter: Gunnar Malmberg, Tranås
Tel: 0706-829 200,
gunnar.malmberg@sabelskjold.se
Birgitta Mantefors, Norrköping,
Tel: 0709-186 456,
birgitta.mantefors@sabelskjold.se
Thina Rydell, Kalmar
Tel: 0733-544 569, thina.rydell@sabelskjold.se
Britt Stenervall, Enskede
Tel: 0707-122 353 britt.stenervall@sabelskjold.se

Suppleanter: Rolf Bowin, Bromma
Tel: 0704-922 548 rolf.bowin@sabelskjold.se
Per Håkansson, Timmernabben
Tel: 0703-250 651, per.hakansson@sabelskjold.se
Tomas Sannerud, Norrköping,
Tel: 0725-413 436 tomas.sannerud@sabelskjold.se
Maja Svärd, Järfälla
Tel: 0730-406 421 maja.svard@sabelskjold.se

Revisorer: Peder Nilsson, Kristdala, tel: 0491-711 21
Christer Andersson, Hultsfred, tel: 0491-740 35

Valberedning: E-post: valberedning@sabelskjold.se
Rolf Svensson, Nyköping (sammanställande)
Tel: 0706-639 505, chrolf2@bredband2.com
Birger Bring, Kristdala
Tel: 0491-730 21, birger.bring@telia.se
Sture Karlsson, Bockara
Tel: 0703-153 621

Sabelskjöldar'n textbearbetning och layout:

Thina Rydell

Har du förslag eller vill skriva något?

Hör av dig till redaktion@sabelskjold.se!

Kom ihåg att meddela oss ev adressändring på
medlem@sabelskjold.se eller med ett flyttkort!

Medlemsavgift för 2021

Medlemsavgiften är 150 kr per medlem och ska vara inbetalad senast sista februari. All inbetalning efter 1 oktober 2020 räknas som avgift för 2021. Vill du inte klippa sönder tidningen går det bra att skriva in uppgifterna på ett blankt inbetalningskort. Skriv alltid först medlemsnr, som finns bak på tidningen och sedan namn. Är ni flera i familjen uppge allas namn och medlemsnr om ni vet. Du kan också betala med swish på nr

123 268 00 80, i meddelande anges medlemsnr. Påminnelse skickas i första hand ut via e-post därefter med brev. Därefter tas medlemmen bort ur registret. Det går bra att begära eventuellt utträde ur föreningen till samma e-post.

Om du har e-post som du inte meddelat eller om du har bytt, vänligen meddela oss. Vi använder e-post för kommunikation så mycket det går.

		INBETALNING/GIRERING AVI	
Medlemsavgift 2021			
Medlem nr: _____			
Medlem nr: _____			
Betalningsavsändare		Betalningsmottagare	
		Släktföreningen Sabelskjöld	
		Inbetalningsavgift (fylls av banken)	
Från bankgirot (vid girering)	Belopp - ange alltid kronor och öre	öre	Till bankgirot (fylls alltid)
			5 7 7 1 - 7 6 6 2

#

#

#45#